

Johan en Pirre wiet

De Woestijnroos

**LE LOMBARD**

Peyo

De Woestijnroos



Scenario van Luc Parthoens en Thierry Culliford
Tekeningen van Alain Maury
Inkleuring van Nine.

LE LOMBARD

STRIPS VAN 7 TOT 77 JAAR



Eerste uitgaven

© PEYO - 2001

© DE LOMBARD UITGAVEN (EDL - B&M n.v.) 2001
Voor Franse en Nederlandse werken

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing
zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

D/2001/0086/156
ISBN 90-5581-351-6

Wettelijk depot : mei 2001

DE LOMBARD UITGAVEN
7, PAUL-HENRI SPAAKLAAN - 1060 BRUSSEL - BELGIË

De Woestijnroos

Die avond naderen twee gedaanten het valhek van het koninklijk kasteel...





Het gebeurde heel lang geleden...
in verre landen en roerige
tijden...



We zijn aan de verliezende hand,
Sire! Vlucht, u mag niet in hun
handen vallen!



De gedachte staat me tegen,
Godfried, maar je hebt gelijk!
Maak de weg voor me vrij!



Volg m...

GODFRIED!

AU!



OUCH!



Alles om me heen
werd zwart...





Hoogheid!
Uw vader is terug!



Zorg voor
de gevangenen!
Behandel ze
goed!



PAPA!



Aïcha! M'n lieve
woestijnroos!



Wat is ze
mooi!



Ik was zo
bang dat je
niet terug
zou
komen!

Niets kan me
beletten m'n
liefste roos
terug te zien!



Kijk, ik heb krijgsgevangenen
meegebracht!



Gevangenen!
Veldslagen! Oorlogen!
Jullie mannen denken
alleen aan vechten en
moorden!







Ze hebben gelijk, je moet vluchten! Neem deze zilveren roos! Ik ben er zeer aan gehecht... Dan zul je soms nog aan mij denken!



Te paard!

Ik zal altijd aan je denken! Ooit kom ik terug! Dat zweer ik je!



Alles liep goed af, we waren vrij... En toch...

Hoe mooi is ze! Kijk, zelfs de maan kan niet wedijveren met haar stralende glimlach!



Stil, Godfried! We zijn nog op vijandelijk terrein!



Ach kom, Sire! Wat kan ons gebeuren op een nacht als deze?



Plotseling...



Hee?!



Wiiiiiiii!



H..HELP!





Terug in eigen land nam hij ontslag uit m'n dienst om weduwen en wezen te gaan verdedigen. Ik heb 'm nooit teruggezien...



Maar dan is de man die nu voor de kasteelpoort staat...



Ja, Johan! Dat is niemand anders dan...



Godfried de Schone! In levenden lijve, om u te dienen, Sire!



Godfried! Kom in m'n armen, oude vriend!



Zei ik het niet! Ik wist het!

Na al die tijd en ondanks je baard ben je niets veranderd! Kom, ik stel je voor aan m'n vrienden!



Ik ben zo gelukkig! Sla de fusten aan, pluk de kapoenen, nodig troubadours uit! Vanavond is het feest!

Hoera, feest!



Ik stel voor een kleine lofzang op onze gasten te componeren...



Eh... U hebt gelijk, Sire! Een andere keer misschien!





Een week geleden klopte een onbekende, die van ver was gekomen, bij m'n nederige woning aan!





Godfried!
Nobe! vriend!
Sta op!



Mijn schuld aan haar
is even groot als de jouwe!
Het losgeld ligt morgen
gereed!



En ik zal het
hoogstpersoonlijk
gaan br...



Sire?!

Au! M'n
spit!

Sire!



Toe, Sire! U
weet dat u te
oud voor zo'n
onderneming
bent!

Hoezo ben ik te
oud?

Johan
heeft gelijk, Sire!
Het is onverstandig.
Ik ga samen met de
boodschapper!



Hm... Goed! Ik leg me onder
protest bij jullie advies neer.
Maar alleen vanwege die ver-
maledijde spit!



Maar er is geen sprake van
dat je met zoveel geld in je
eentje op weg gaat! Ik geef
je een escorte mee!



Twaalf zwaar-
bewapende
mannen zul-
len je bege-
leiden!

Sint Eloy,
Sint Elvira,
Sint Patrick,
Sint Antonius
en alle anderen,
belet Johan te
zeggen wat ik
denk dat hij gaat
zeggen!



Sire, mede namens
Pirrewiet stel ik
voor dat wij ons
bij dat escorte
aansluiten!



Ik wist het! Vervloekt
zijn alle heiligen uit
het paradijs!



Die ridderlijke houding siert
jullie! Ik neem jullie aanbod
met beide handen aan!

De volgende morgen vroeg...

... En goed oppassen want het bos wemelt van de bandieten! En niet vergeten de kust te volgen tot jullie bij Havenzate komen! Daar vinden jullie stellig een boot, wat dagen tijdwinst oplevert! En verder...

Wees niet bang, Sire!
Alles komt in orde!



Goed, iedereen gereed?
Heer Godfried?
Pirrewiet? Niets
vergeten?

Ik ben
zover!

Grrrr! Onzalig idee
om zo vroeg op te
staan!



?



Moment!

?



Wat
heeft ie
opeens?

Geen idee!
Maar bij hem is
alles mogelijk!



Nee!
Dat niet!



Vergat ik
bijna m'n
klaroen!



Toe, Pirrewiet!
Die klaroen heb
je onderweg
niet nodig!

Ik weet zeker dat heer
Godfried een groot muzik-
hebber is en dat hij popelt om
het geluid van m'n zelfgemaakte
klaroen te horen!

Uiter-
aard! Met
genoegen!







Weet je zeker dat je morgen de rest van je compositie wilt spelen?

Ja! Een compositie mag nooit onvoltooid blijven!



Trouwens, het verhaal over dat beest... daar geloof jij toch ook geen sikkepit van? Da's onzin, hè?!



Nou, veel legenden hebben een grond van waarheid!



Eh... Mag ik naast jou slapen, Johan? Ik word toch 'n pietsje zenuwachtig...



Ga slapen, Pirre-wiet! We moeten morgen vroeg op!



Als ik levend ver-slonden word, is het jouw schuld!



Wacht, met een touw en een beetje knutse-len kan ik misschien... hè, hè, hè...



Gerustgesteld door de aanwezigheid van wakkere schild-wachten is iedereen in diepe slaap...



Iedereen? Of toch niet?









Je bent in gepeins verzonken, Johan! Denk je nog steeds aan het voorval van vannacht?



Als je het mij vraagt, was het gewoon een onbekende snuiter die z'n slag wou slaan!



Hoe kan het dan dat hij afwist van...



Had u dat al ontdekt? Uw mantel is gescheurd!

Ik zie het! Och, zo erg is dat niet! Wat zei je ook alweer?



Eh... niets, niets! U hebt vast gelijk! Een onbekende snuiter...



Vreemd, het stukje stof dat ik vannacht vond heeft dezelfde kleur als Godfrieds mantel! Wat wil dat zeggen?



Haven-zate!



Eindelijk! Dat werd tijd! Er ligt een schip op ons te wachten, dat ons rechtstreeks naar onze bestemming brengt!



Afschuwelijk! Eerst krijg je een draaiërig gevoel en word je helemaal groen! Op het laatst wil je dood en je hoopt dat iemand zo genadig is om je uit je lijden te verlossen!



Eh... neem me niet kwalijk!
Ik moet even weg!
Ik zie jullie op de kade!



Pirrewiet,
blijf hier! Ik ben zo
terug!



Verdorie, ik zie hem
niet meer! Waar is
ie gebleven?



Oh!



Wat
nou?!



Geld voor de reder?! Wat
moet dat voorstellen?



Verdacht, hoor!
Terug naar de
herberg voor hij
me ziet!



Sidi!
Sidi!











Wat kan er gebeurd zijn?

Misschien een lichte averij of een zwakke plek in de romp, wie weet?



Hoe lang duurt 't voor we verder kunnen?

Tja... waarschijnlijk een halve dag om 'm op de wal te trekken...



Een dag of meer voor herstelwerkzaamheden...

?



Al bij al gaat het al gauw twee dagen kosten!

GEEN SPRAKE VAN!

?



Onze vriend vertelde me zojuist dat onze tijd beperkt is!



De losprijs moet ijlings naar z'n bestemming! Aangezien ik de streek ken, stel ik voor om met het geld over te stappen op jullie schip!

Dat is... Ik weet niet of...



Wees gerust, Johan! Het wordt goed bewaakt! De helft van de mannen gaat met me mee als escorte!



Jullie hebben me al erg geholpen. Kom me achterna zodra het schip hersteld is!



Kort daarop...

Ik heb een duister voorgevoel! Was het wel zo verstandig om hem met het geld te laten vertrekken?!

Zij liever dan ik! Ik word al misselijk als ik die golven zie!









Het kan niet
ver meer
zijn!



Inderdaad, na enkele uren in
de brandende zon...



Halt! Wat willen jullie,
vreemdelingen?



We komen in vrede! We zijn het restant van
het escorte dat het losgeld begeleidt! We willen
heer Godfried spreken!

Waar
hebben jullie
het over? Welk
losgeld? We
hebben nie-
mand gezien!
Doorrijden!



Vervloekt! Het
zal toch niet
waar zijn!

Onmogelijk!
U vergist zich!
Ze moeten hier
zijn!



Twijfel je aan
m'n woorden,
roemi?



Wat een lawaai!
Wie zijn die men-
sen, wachter?



Dat moet de prinses zijn
over wie Godfried het
had! Inderdaad een
mooie vrouw!



Enkele opdringerige
vreemdelingen, hoogheid!
Ik zal ze wegsturen!



Met permissie,
majesteit, ik moet
u spreken!

Zwijg! Scheer je weg, of anders...

Nee, wacht! Kennen jullie Godfried de Schone? Waar is hij?

Dat baart me nu juist zorgen! Hij zou hier moeten zijn met het losgeld voor de vrijlating van uw vader!

Losgeld? Voor m'n vader? Waar gaat dit over? Ik snap er niets van!



GODFRIED! Hij was 't dus! De nachtelijke bezoeker die m'n klaren ruïneerde! Grrr... Als ik 'm in m'n handen krijg!

Vader! Ik kan 't niet geloven! Hij niet!

Mensen veranderen, meisje! En winstbejag doet de rest!

Het klopt dat heer Godfried op zwart zaad zat! Hoe 't ook zij, ik moet naar de haven om z'n spoor terug te vinden!

Helaas kan ik u niet helpen. Dat hij m'n gevangene was en ontsnapte, is tot daar aan toe! Maar als uw verhaal klopt, is hij een dief geworden en wens ik 'm niet meer terug te zien!

Maar vader... ?!

Laat mij tenminste met hen meegaan! Ze hebben een gids nodig!

Ik weet dat die man je hart heeft gestolen, maar ik vind het niet goed!

Desondanks wens ik u veel geluk, ridders!

Dank u, excellentie!









Enkele dagen later rijden Johan, Pirrewiet en hun gids in de moordende hitte voort...



Johan!
Ik kan niet meer!

Je hebt gelijk, Pirrewiet!
Laten we even stoppen!

?



Oooh... Ik kan me niet meer verroeren! Ik zal hier sterven... M'n lichaam zal uitdrogen... Ooit zal ik gevonden worden en in een museum belanden...



Stel je niet zo aan!
Neem een slok, dat helpt!



Weet u zeker dat we de goede kant op gaan? We zwerven nu al drie dagen door deze kloven!

Ik had beter met de prinses mee kunnen gaan!



Wees gerust, sidi!
Deze weg is minder opvallend!



En ook veiliger, want in deze bergen hebben de rovers overal ogen!

Als het nou nog wijn was!



Morgen komen we bij een drinkplaats die weinigen kennen en waar ze wellicht hun kamp hebben opgeslagen!



De volgende dag...

Daar zijn ze! Ik had gelijk!

Dat zijn ze zeker!
Ik zie zelfs de wagen
die het losgeld
vervoerde!

Zeg, eh...Johan...slik!
Het zijn er best veel, hè?!
Wat ben je van plan
te doen?

Het losgeld moeten we vergeten, maar
de Schone zal me niet
ontsnappen!

Dat moet z'n tent
zijn! Vannacht
dringen we het kamp
binnen...We
overmeesteren
en ontvoeren
hem!

Wat?!...Je bent gek! We worden
gevangengenomen en daarna
aan onze voeten opgehangen
en in mootjes gehakt en...

Bekijk
het maar,
ik blijf
hier!

Die
nacht...

Nee, ik ben niet bang
alleen in het donker! Ik doe
dit alleen omdat ik weet
dat jullie zonder mij in
zeven sloten tegelijk
lopen en...

Stil, Pirrewiet! En
weg met dat onding!
Straks horen ze ons!

Wat?! M'n duur
betaalde aankoop?!...
Geen sprake van!















De veldslag is voorbij! De rovers zijn gevlucht!



M'n dochter was erg overtuigend, heer Godfried! Op zoek naar u kruisten we het pad van uw gids, die ons hierheen bracht!

Dank u!
Zonder u en Alderik...



Waar is hij eigenlijk?



ALDERIK?!



Zo... zo is het beter! M'n leven was louter haat en wraakzucht! Tevergeefs!... Ik weet nu dat ik me vergist heb! V., vergeef me wat ik gedaan heb...



Alderik...
Nee!



Kom mee, we kunnen niets meer voor hem doen!



Later...

Neem mij niet kwalijk dat ik twijfelde aan uw trouw, heer Godfried...



Toch wist ik bijna zeker dat het reepje stof dat ik vond nadat een onbekende onze tent was binnengedrongen, van uw mantel was!



Eh... Eerlijk gezegd heb je op dat punt gelijk! Dát was ik! Ik... ik kon het geluid van Pirrewiets klaren niet meer verdragen en daarom...



VANDAAL! MOORDENAAR!
Wat let me om je hiermee buiten westen te slaan!





© Peyo

Einde

KEN JE DE ANDERE ALBUMS VAN DE FANTASTISCHE WERELD VAN PEYO ?

JOHAN EN PIRREWET

1. DE NEDERLAAG VAN BASENHOU
2. DE HEER VAN RODENSTEYN
3. DE DWERG IN HET ROTSBOS
4. HET RAADSEL VAN DE MAANSTEEN
5. DE EED DER VIKINGEN
6. DE BRON DER GODEN
7. DE ZWARTE PIJL
8. DE SLOTHEER VAN SCHOONBURG
9. DE FLUIT MET 6 SMURFEN
10. DE OORLOG DER 7 BRONNEN
11. DE RING DER MERENBERGERS
12. HET ONZALIGE LAND
13. DE HEKSERIJ VAN BOZERIJK
14. DE HORDE VAN DE RAAF
15. DE TROUBADOURS VAN STEENBERGEN
16. DE NACHT VAN DE MAGIËRS
17. DE WOETSTIJNROOS



DE SMURFEN

1. DE ZWARTE SMURFEN
2. DE SMURFURHER
3. DE SMURFIN
4. HET EI EN DE SMURFEN
5. DE SMURFEN EN DE KRWAKAKRWA
6. DE RUIMTESMURF
7. DE LEERLING-SMURF
8. DAT MOET JE SMURFEN
9. SMURFE KOPPEN EN KOPPIGE SMURFEN
10. SMURFENSOEP
11. DE OLYMPISCHE SMURFEN
12. DE BABYSMURF
13. DE SMURFJES
14. DE Vliegsmurf
15. EEN KUSJE VOOR DE SMURFIN
16. BABYSMURF WIL EEN BEER
17. DE GELDSMURF
18. DE JUWELENSMURFER
19. DOKTER SMURF
20. DE WILDE SMURF
21. DE SMURFENDREIGING

NIEUWE REEKS

- SMURFENSTREKEN 1
- SMURFENSTREKEN 2
- SMURFENSTREKEN 3
- SMURFENSTREKEN 4



STEVEN STERK

1. DE RODE TAXI'S
2. MEVROUW ADOLPHINE
3. DE 12 WERKEN VAN STEVEN STERK
4. OOM PONNES
5. CIRCUS BODONI
6. LADY ADEL FINE
7. DE FETISJ
8. OVERVAL OP HET WITTE DOEK
9. HET EILAND VAN DE TWEEDRACHT
10. DE WEG NAAR HET ZUIDEN
11. HET GEHEIM VAN EGELANTIENE



9 789055 813513